

Thema dag 1: God is Vrede

Geen zorgen

1. Instuif

Kinderen spelen binnen of buiten en rondom het gebouw.

2. Spel j/m

Jongens tegen de meiden, elke dag wordt er een spel gespeeld waarbij een ballon gewonnen wordt. Aan het eind van de week wordt de winnaar bekend.

Ballonnen vouwen: Kies 2 jongens en 2 meiden uit. Zij mogen van een aantal ballonnen dieren gaan vouwen. Het is handig om voor die tijd de ballonnen al op te blazen. Ook is het verstandig om voor dit spel de speciale langwerpige ballonnen te gebruiken. Deze zijn geschikt om figuren mee te maken. Spreek een bepaalde tijd af waarbinnen het figuur/dier af moet zijn. Wie de mooiste maakt, is de winnaar. Je kan de kids als jury laten beslissen, wanneer ze het hardste klappen, dan heeft die persoon gewonnen. Ballon voor het team erbij!

Intro

Begin van de dag, introduceren dagthema & opwarmen door de KidsPraise leider. Vandaag leren we dat het soms stormt om je heen, allemaal dingen die helemaal niet leuk zijn bv. Maar dat God vrede in je hart kan geven.

3. KidsPraise

Aanleren themalied nl.:

- U bent die U bent (Marcel en Lydia Zimmer)

Aanleren rap:

- Wie ben ik?

Refrein:

Ik ben die Ik ben, de almachtige Heer.

Die was en Die is, en zal zijn elke keer.

De God van het Oude en het Nieuwe testament.

De Alfa en Omega, het Begin en het Eind.

De namen van God, ja wie kent ze allemaal?

De God van Vrede, maak geen ruzie in de zaal.

De Heer is mijn Herder, Hij kent mij bij mijn naam.

Waar ik ook ga, Hij komt achter mij aan.

Ik overwin het kwade want God is mijn Banier.

Niet roddelen, niet pesten, ik maak liever veel plezier.

Als ik ziek ben of pijn heb, dan bid ik elke keer.

Tot God want Hij luistert, Hij is de Geneesheer.

God wil bij ons wonen, Hij doet wat Hij zegt.

Hij geeft mij een nieuwe naam, dat heeft Hij gezegd!2x

Eventuele andere liedjes:

- Vrede van God (Oké4Kids)
- Ik ben veilig in Jezus armen (Marcel en Lydia Zimmer)

4. Sketch

Pinky en Binky doen samen met de kids een spel over het weekthema en het dagthema.

5. Studie: verhaal: Geen zorgen

Benodigdheden: Bestand op USB of CD (ligt eraan hoe het geluid geregeld is) met ruziënde ouders (of 2 spelers ruziën, niet in zicht van kinderen), Cd-speler, CD met lied: 'vrede van God' (of het muziekteam speelt dit), schoolbel,

(Lawaaï van ruziënde ouders.)

Elly komt het schoolplein op en gooit haar boekentas tegen de muur en loopt onrustig rond. Elly is duidelijk boos, ze is zó boos dat haar gezicht zo rood als een tomaat is, ze is laaiend. *(ruziënde ouders stoppen)*

De andere kinderen komen naar Elly toe en willen graag weten wat er aan de hand is. Maar telkens weer roept Elly: "Ga weg! Laat me met rust!" De juf heeft al snel in de gaten dat er iets aan de hand is, daarom doet de juf een voorzichtige poging in de klas...Ze zegt tegen Elly, ik zie dat je ergens mee zit, wil je er iets over vertellen?

Elly kan zich niet meer inhouden en vertelt huilend wat er die ochtend is gebeurd. Tijdens het ontbijt vertelden haar ouders dat ze uit elkaar gaan. Elly moet erg huilen. Ze is meteen naar school gekomen, niks gegeten, helemaal in de war. De juf en de kinderen luisteren naar het verhaal en vinden het erg voor Elly. O, wat doet het pijn van binnen. De juf vertelt aan de kinderen dat het voor Elly vandaag een moeilijke dag is en dat ze extra lief voor haar moeten zijn.

Elly kan haar aandacht er niet bijhouden tijdens de rekenles, het gaat over gelijknamige breuken zoeken ofzo. Die breuken wil ze geen aandacht geven. De enige breuk die nu telt is die tussen mijn ouders, ja! Bij wie moet ik nu gaan wonen? Mama kookt altijd, hoe gaat papa dat doen? Eigenlijk kan hij niet zo veel, hij kan niet eens zijn eigen overhemden strijken! En wie moet mij de rekensommen uitleggen die ik niet snap? Mama is daar niet geduldig genoeg voor. Ze hebben altijd ruzie over wie mij moet helpen, en ruzie over mijn bedtijd, van papa mag ik langer opblijven maar mama vindt dat niet goed... Misschien is het mijn fout dat ze uit elkaar gaan, ze maken altijd ruzie door mij...

(Op de achtergrond beginnen de ruziënde ouders weer.)

Oh help, de schoolbel gaat en Elly schrikt wakker uit haar dagdroom. Oh nee, ze is helemaal vergeten dat ze op school zit door al dat piekeren. Nu heeft ze de hele uitleg van de juf gemist. Deze hele dag lijkt wel een droom, nee: een nachtmerrie.

Op het schoolplein komt Lise naar Elly toe en vraagt aan Elly of ze zin heeft om met tikkertje mee te doen. Elly heeft daar helemaal geen zin in, en reageert heel bot naar Lise toe. Lise reageert verontwaardigd, zij kan er niks aan doen! Loes

komt er even tussen. Zij begrijpt wel dat Elly niet zo in de stemming is en legt het nog een keer uit aan Lise.

Loes kent Elly heel goed, ze zijn beste vriendinnen. Vorig jaar ging Elly een keer met Loes mee naar de kerk, dat vond Elly zo leuk. Ze kreeg zelfs haar eigen Bijbel! Daar leest ze nog steeds soms een stukje uit.

Als Loes thuis komt vertelt ze het hele verhaal aan haar moeder. Ze vertelt over de papa en mama van Elly en over hoe verdrietig Elly wel is. Ze is eigenlijk ook heel boos. Loes moet er zelf bijna van huilen. Ze is zo dankbaar voor haar ouders. Als zij thuis komt is er gezelligheid, mama zorgt voor wat lekkers en tegen de tijd dat papa thuiskomt is het eten klaar. Soms gaat papa achter de piano zitten en zingen ze liedjes over God en Jezus en daar wordt ze zo blij van. Loes vindt het ook heerlijk om met haar vader te "vechten", lekker te klieren. Met haar moeder speelt ze vaak spelletjes op de iPad. Elke vrijdagavond is het gezinsavond, dan doen ze spelletjes met elkaar, of ze kijken een leuke film... Natuurlijk hebben haar ouders ook wel eens ruzie maar niet zo vaak en zo erg als bij Elly. Loes vraagt zich af wat ze voor Elly kan doen. Ze gaat naar kamer, zet een liedje van Kinderopwekking aan en gaat op haar bed zitten.

(muziekband of cd speelt het liedje, Vrede van God)

Loes gaat bidden en vertelt aan God dat ze het zo erg vindt voor Elly. Elly is zo verdrietig en boos, ze vraagt aan God of Hij haar wil troosten en vrede wil brengen in haar hart. Wat kan ik doen voor haar? denkt Loes.

Loes springt halverwege het liedje op, ze heeft een idee! Ze kan dit liedje doorsturen naar Elly via e-mail! Dit is een liedje voor Elly! Ze schrijft er een mooie e-mail bij waarin ze zegt dat ze voor Elly bidt, ook doet ze er een Bijbeltekst bij: 'Maak je nergens zorgen om, maar bid voor alles. Vertel God al je problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zal je de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over je hart en gedachten...' Filippenzen 4:6-7.

Als Elly de e-mail leest is ze verrast. Maar terwijl ze het leest en het liedje luistert wordt ze boos, opstandig, ze denkt "Wat is dit voor onzin, vrede?! Welke vrede? Waar vrede? Niks vrede ja, ... storm, storm en nog eens storm! (wijst naar het hart)."

In de weken erna blijft Elly chagrijnig. Meerdere meisjes in de klas beginnen het echt zat te worden. Ze gaan Elly zelfs na-apen. Ze lopen achter haar aan en herhalen wat Elly zegt op een pesttoon. "Laat me met rust, ik wil alleen zijn! Ik ga het tegen de juf zeggen!" "Oh nu zijn we bang hoor, Elly gaat het tegen de juf zeggen, misschien krijgen we wel straf." Een andere keer staan ze op een afstandje naar haar te wijzen en hebben ze commentaar op haar kleren en haar haren. Dit raakt Elly in haar hart... Het stormt in haar!

Nog niet eens een maand later heeft de papa van Elly een appartement gevonden. Het is een half uur rijden van waar ze nu woont. Het is een heel klein appartement op de 8ste verdieping in een groot flatgebouw. Elly en haar broertje gaan om de twee weken een weekendje naar hun vader. Elly raakt van slag als ze dit hoort. Eén keer in de twee weken naar papa toe? Hoe gaat papa nu weten wat ik op school heb gedaan, en hoe kan ik hem nou over mijn zwemlessen

vertellen? En hoe weet hij nou of mijn kleine broertje het goed doet op school? Ondertussen gaat het gepest op school gewoon door... Elly heeft van haar hart een steen gemaakt en doet alsof het haar allemaal niks uitmaakt, maar van binnen huilt ze, en niet een klein beetje...

Loes kan dit niet aanzien. Ze blijft voor Elly bidden. Elke dag zingt ze het liedje 'Vrede van God' en dan denkt ze aan Elly.

Elke donderdagochtend heeft de juf toezicht op het schoolplein. Gelukkig is het mooi weer. De juf kijkt rond of alles wel goed gaat. Er wordt hevig gevoetbald, enkele meisjes zijn aan het springtouwen, een klein groepje zijn armbandjes aan het maken met die gekleurde elastiekjes... iets verderop staat Elly leunend tegen het hek aan, alleen. De juf wandelt in haar richting. Ze begint een gesprek met Elly. Vraagt haar of ze een nieuwe broek heeft. Elly vertelt dat ze die van haar vader heeft gehad. Gelukkig heeft haar vader de broek niet alleen gekocht, want anders was het zo'n rare broek geworden.... De juf lacht en vertelt dat haar vader dat ook echt niet kon. Samen lachen ze erom. Juf vraagt hoe het met Elly gaat en of ze een beetje wennen aan de nieuwe situatie?

Elly vertelt dat ze het allemaal moeilijk vindt, dat ze heel boos is op haar ouders en dat ze er niks van snapt. Als ze vraagt waarom haar ouders uit elkaar zijn krijgt ze iedere keer een vaag antwoord. Ze voelt zich erg schuldig, ze weet namelijk zeker dat het haar schuld is. Als zij er niet was geweest waren haar ouders nog samen. De juf is blij dat ze dit allemaal vertelt.

Ze vertelt Elly dat dit zeker niet haar schuld is. Ouders kunnen soms hun problemen niet meer samen oplossen, ze konden jammer genoeg niet meer goed praten en zij hebben ervoor gekozen om uit elkaar te gaan! En dat is voor iedereen verdrietig.

Het is een goed gesprek voor Elly. Ze gaat wat meer begrijpen van hoe het komt dat haar ouders zo veel ruzie maakten. Na een tijdje durft Elly ook te vertellen over de meisjes die haar pesten. De juf schrikt hiervan! Wat erg! Dat moet zo snel mogelijk stoppen! In de dagen erna zorgt de juf voor hele goede gesprekken met de klas. Loes is daar ook erg blij mee, hier had ze namelijk voor gebeden.

Elly is bijna vergeten dat ze dat liedje heeft gekregen van Loes. Ze ziet toevallig het e-mailtje weer voorbijkomen en besluit weer naar het liedje te luisteren. Ze wordt er helemaal warm van, wauw wat is dit een mooi liedje. Nog eens luisteren. Ze doet haar ogen dicht ... Ze denkt aan Jezus, aan de verhalen die ze gelezen en gehoord heeft. Daar op dat moment weet ze gewoon dat Jezus leeft, en dat Hij écht van haar houdt en voor haar zorgt. Elly leest de Bijbeltekst uit Filippenzen nog een keer: 'Maak je nergens zorgen om, maar bid voor alles. Vertel God al je problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zal je de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over je hart en gedachten...' Spontaan begint Elly te danken, dat ze weet dat God haar hoort als ze bidt en dat Hij haar de vrede zal geven. Ze luistert voor de derde keer naar het lied, deze keer rollen er tranen over haar wangen. Ze bidt nog een keer en zegt: "Jezus, U bent écht de enige die mij kan helpen en mij kan troosten!" En... dan gebeurt het, het lijkt wel of de storm gaat liggen... wat bijzonder, wat speciaal! Wat een rust van binnen... Wat een vrede.

De volgende dag vertelt Elly alles meteen aan Loes wat ze de avond ervoor heeft meegemaakt. Natuurlijk is Loes heel erg blij!

De problemen zijn er nog steeds, de papa en mama van Elly zijn nog steeds uit elkaar, maar hoe Elly zich voelt, dat is een enorm verschil! Nu weet ze helemaal zeker dat ze alles met God kan delen en dat Hij altijd vrede in haar hart zal brengen, ook al stormt het om haar heen!

Verwerkingsvragen:

1. Heb jij wel eens in een storm gezeten zoals Elly?
2. Heeft Jezus wel eens vrede in je hart gegeven?
3. Heb je wel eens net zoals Loes iemand geholpen en voor die persoon gebeden?

Bijbeltekst:

Filippenzen 4:6-7

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

- Schrijf de bijbeltekst op een stevig vel, knip dit in stukken en verstop ze. Laat de kinderen de stukken zoeken en de tekst weer in elkaar zetten.

Uitleg buddy systeem

De jongens en meiden uit de groepen 7 en 8 mogen helpen. Jullie zijn stoer genoeg om anderen te kunnen helpen! Dus kom maar naar voren. Dan krijgen jullie een badge om herkenbaar te zijn.

6. In Teams en kennismaken

Maak teams van 8 kids en 2 leiders. Op leeftijd. Elke dag komen jullie als groep bij elkaar.

Elke dag heeft een andere invulling. Als er een score komt, dan zal deze bij het J/M-spel gerekend worden, dus een extra ballon voor de winnaar.

Groeten: Zet je team in een cirkel neer. Een speler begint door te zeggen: Ik heet Paul en ik zeg zo gedag, en hij raakt zijn oor aan met zijn hand. Dit is dan de manier waarop Paul gedag zegt. De volgende speler zegt hetzelfde zinnetje op met zijn eigen naam en een manier van groeten, bv tikt op zijn neus. De kunst is om te onthouden wat ieders manier is om te groeten. Wanneer iedereen geweest is, begint Paul weer en zegt: Ik heet Paul en ik groet zo, (hand aan oor), en ik zeg Martha gedag, die zo hoi zegt: Paul doet na wat Martha deed. Nu is Martha aan de beurt om eerst zichzelf voor te stellen en dan een ander te groeten. Geen winnaar, maar wel leuk om elkaars naam te leren kennen.

7. Teamspel: (kennismaking)

Zitten maar! Alle spelers zitten in een cirkel op een stoel. Eén persoon staat in het midden. Er is één vrije stoel. De eerste speler links van de vrije stoel gaat op de stoel zitten en zegt: Ik zit. Er is nu een andere stoel vrijgekomen. De speler links van deze stoel gaat erop zitten en zegt: In het gras. Weer komt er een andere stoel vrij. De speler links ervan gaat erop zitten en zegt: naast [naam]. De naam die genoemd wordt, kan de naam van iedereen zijn, behalve van de speler in het midden. De

genoemde speler gaat op de vrijgekomen stoel zitten. Er is nu een stoel vrijgekomen ergens anders in de kring. De speler in het midden probeert zo snel mogelijk om op die stoel te gaan zitten, voordat de eerste speler links erop gaat zitten en zegt: "Ik zit". Degene die niet kan gaan zitten komt in het midden.

Drinken en een snoepje uitdelen

8. Afsluiten

- Herhalen van het thema
- Herhalen van het themalied en rap
- Herhalen Bijbeltekst
- Kort filmpje kijken
- Mededelingen
- Zegen bidden